

13 juni 2022

# jet

1971-2022

## Jet neemt afscheid

Dankjewel lezer en adverteerder  
voor 51 fantastische jaren!

# Zo doet *zij* dat

In deze rubriek tipten bijzondere Limburgers hun favoriete adresjes, plekken waar alles in mekaar vloede zoals ze het graag hadden, waar ze zich helemaal thuisvoelden, waar ze energie van kregen... Nog een laatste keer duiken we in het favoriete adresboek van een inspirerende Limburger.

## *Uitleven op de mijnterril*

De mijnterril in Beringen is zonder twijfel the place to be in onze vrije tijd. Er is echt van alles te beleven, van wandelen tot snorkelen en klimmen. Onze dochter van tien krijg ik er moeiteloos mee naartoe.  
[www.bemine.be](http://www.bemine.be)



## *Wellness + kapper = verwennerij*

En bezoekje aan Japun in Genk en Twinsinhair in Hasselt is voor mij dé ultieme verwennerij.

@japunspa  
 @twinsinhair



## *Isabelle Wlenaers*

is 40 jaar en mama van Michelle (10), woont in Olen, heeft roots in Meeuwen en is founder van het in Pelt gelegen SELF, een natuurlijk en vegan beautymerk voor de meest gevoelige tot normale huid.

[www.naturalself.eu](http://www.naturalself.eu)

@naturalself



## *Smullen van de wereldkeuken*

Italiaans, Marokkaans, Mexicaans... ik ben een echte fan van de wereldkeuken. Voor een op-en-top Italiaans avondje trek ik graag naar Il Canniccio in Zolder of Osteria Cellini in Leut.

@il\_canniccio  
 @osteriacellini



## *Shoppen in Hasselt*

Ik heb geen echt vast shopping-adresje, maar Hasselt vind ik absoluut wel dé shoppingstad bij uitstek. Er is geen grootstadsgevoel en ik vind er altijd wel een boetiek of winkel waar ik blij van word. Als het budget het toelaat, ga ik vast en zeker gepakt en gezakt naar huis.

## *Backpacken & actie*

Vakantie is voor mij actie. Ik ben eigenlijk een echte avonturier, dus geef mij maar een rugzak en het Amazonewoud of de woestijn... en ik kom helemaal tot rust. Vreemd misschien, maar hoe meer actie, hoe meer ontspannen ik ben.

